

Change, yes lets do it !

Het volgende artikel is geïnspireerd door het verenigd liefdesveld van de Bene Elohim en de Elohim.

Wat een jaar van grote veranderingen en transformaties hebben we achter de rug. Het jaar 2008 was met recht een 10 jaar! Een nieuw begin waarbij de transformerende 8 de flow er helemaal in heeft gebracht. Na de Leeuwenpoort in augustus (8-8-8) hebben zich grote veranderingen in gezet. Toen in oktober de Goddelijke Wil werd bekrachtigd (10-10-10) kwamen de noodzakelijke veranderingen echt op gang. Crisis is vaak het beste moment om te veranderen.

Hoop

Niet iedereen is blij met de veranderingen. Er zijn natuurlijk ook grote problemen ontstaan en daarbij ook individueel leed. De huizenmarkt loopt vast, banen staan op de tocht door de herschikking. Blijf in dit geval in vertrouwen. Iedereen is verbonden met de Bron energie. Probeer uit je angst voor tekorten en armoede bewustzijn te stappen. De afgelopen periode is er ook een krachtige boodschap van hoop wakker geworden. Een boodschap van nieuwe creatie in verbondenheid met de bekende slogan: "Change, yes we can...".

Voleinding

Het jaar 2009 zal voor een groot deel een uitloop zijn van de veranderingen die in 2008 zijn ingezet. Er zullen nog grote verschuivingen nodig zijn. Nog meer 'heilige huisjes' en vastgezette structuren zullen los getrild worden. Maar de 9 staat ook voor de voleinding. Dit betekent vooral de voleinding van de 'oude' vaste structuren, die gebaseerd zijn op macht, overheersen, manipulatie en angst. En als iets ophoudt te bestaan, ontstaan er tegelijkertijd nieuwe structuren van hoop en verbinding.

Volharden

Energetisch zal de roze lotus met de essentie van het transformerende Ultraviolette RegenboogLicht tot het einde van het jaar heel belangrijk zijn. De veranderingsprocessen ondervinden nog veel tegenwicht vanuit de behoudende sferen die angst hebben om los te laten. Dit geldt voor ieders individuele leven en dagelijkse gebeurtenissen, maar op dit moment ook zeer sterk op collectief niveau. Naar het 17 chakra systeem van J. Jewall uitgelegd zou je kunnen zeggen dat er nog veel thema's spelen op Binnenwereldse Steden niveau en op het niveau van de Walvismatrix. Lichamelijk weerspiegelt dit in je zonnevlecht (ik-gebied) en het tweede chakra (je kracht en creatieve centrum).

De uitdaging voor lichtwerkers is nu te volharden in vertrouwen en liefde! Volharden om zoveel mogelijk op ieders eigen wijze het Licht en het Licht in jezelf te omarmen, Liefde en compassie hier op aarde neer te zetten en uit te dragen. Dit kan praktisch door regelmatig samen te komen, samen te mediteren, vortexen van Licht neer te zetten, je eigen angsten onder ogen te zien etc. Maak gebruik van de Roze Lotus. Visualiseer deze in je hart, je huis, in de lichtsteden en hart van Moeder Aarde. Zo vormen lichtwerkers met elkaar enerzijds een netwerk van licht waarop veranderingen in liefde plaats kunnen vinden en tegelijkertijd een stabiliserend liefdesveld voor groepen mensen die dreigen in disbalans te raken. Bovendien zorg je zo dat je zelf verankerd blijft in het hier en nu en verbonden blijft met je eigen centrum.

11-11 poort

Het transformatie proces blijft doorgaan tot het einde van het jaar, de grote 11-11-11 poort in november 2009. Want 2009 is een 11-jaar. Met deze poort wordt het mogelijke

om je meesterschap over de dualiteiten heen te verwerven. Deze dag wordt een grootse en belangrijke poortdag waarbij de kristallijnen frequenties vanuit het centrum van de Bron een impuls krijgen. De mensheid en Moeder Aarde mogen haar kristallijnen wijsheid wakker maken. Het getal 11 zou je kunnen zien als de zuilen van de tempel van Salomo, je innerlijke tempel van kristallijnen liefdesfrequenties en wijsheid. De frequenties op Moeder Aarde krijgen de mogelijkheid zich enorm te verfijnen. Je zou kunnen zeggen dat de grote uitlijning met de grote centrale Bron, de Hunab K'U, en de Bron der Bronnen nu serieus gaat beginnen. De roze lotus zal transformeren naar een kristallijnen lotus. Het Kristallijnen RegenboogLicht krijgt een nieuwe impuls van verfijning en verdieping. De betekenis en de impact van deze gebeurtenis is nu nog niet te overzien of aan te geven. Er zijn zo veel factoren die meespelen...

Niet wensen maar doen

De wil en de bewustwording van de mensheid speelt een sleutelrol in wat we met z'n allen willen manifesteren. Praktisch kun je een eerlijke economie ondersteunen door zelf eerlijke producten te kopen, overstappen naar banken die alleen maar mens en milieu vriendelijk investeren, biologisch voedsel eten, groene energie gebruiken, etc.

Energetisch is essentieel de mate in hoeverre een ieder in staat is zich te verbinden met het Niets en Al-Wat-Is in zichzelf. Het Centrum van het Centrum in jezelf. Wanneer dit mogelijk is zal de kristallijnen lotus als vanzelf opengaan en je Regenboog Lichtlichaam wordt wakker. Hoe meer mensen deze realisatie bereiken, wordt collectieve zelfrealisatie een kwestie van tijd binnen de aardse wereld.

De boodschap van hoop "Change, yes we can" uit 2008 wordt in 2009: "Change, yes lets do it!"

© 2008, Regenboogpad®
Bas Vliegenthart
www.regenboogpad.com